

Tijdens deze les kan je ervaring opdoen en al je vragen over het snoeien van fruitbomen voorleggen aan een ervaren vakman.

Het derde onderdeel is een les in de **zomersnoei**, want ook dat kan van belang zijn om fruitbomen in een goede vorm te krijgen. Deze praktijkles is voorzien op **zaterdag 24 augustus 2013**. Ook dan starten we om 9.30 u. Deelname voor leden van Natuurpunt is gratis. Niet leden betalen 3 euro per les.

In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw, de Nat. Boomgaardenstichting en Stad Bilzen.

Voor meer info bel 0474/305902

Ghislain Hardy * * *

Groot vogelweekend op 2 en 3 februari met Natuurpunt!

Een fijne, niet alledaagse en makkelijke activiteit in eigen huis!

Kop koffie op het aanrecht, verrekijker gericht op de voederplank en het notitieboekje in de aanslag. Geen ingewikkeld gedoe. Praktische en handige info via www.vogelweekend.be. Doen!

Welkom op onze Winterwandeling

Zondag 27 januari 2013

De verruimde Maas en haar uiterwaard Hochterbampd te Lanaken

Wie de voorbije jaren de ontwikkelingen langsheen de Maas tussen Lanaken en Kinrooi niet heeft gevolgd schrikt zich een hoedje of is aangenaam verrast als hij nu een wandeling maakt in deze zeer bijzondere omgeving.

We verzamelen om 13.30 u op het dorpsplein van Kleine Spouwen.

Start wandeling vlak over de kanaalbrug (ZuidWillemsvaart) in Neerharen.

Einde omstreeks 17.00 u

Korte pauze met koffie en vlaai!

Stevige stapschoenen zijn voor de stenige maasoeveren een aanrader.

Leden Natuurpunt gratis

Niet-leden: € 1 per deelnemer of € 2 per gezin.

Iedereen is van harte welkom!



Je kan ons ook lezen op onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be of de cultuur site van Bilzen:

<http://cultuur.bilzen.be/> => tab. Verenigingen.



natuurpunt

Het krantje

Spouwen/Amelsdorp

Vereniging voor natuur- en landschapszorg

Driemaandelijks huis aan huis vouwblad

Verantw. Uitgever: L. Schoenmaekers, Daalstraat 45 A, 3740 Bilzen

Jan. 2013, 25^{ste} jaargang, nr. 95, postkantoor van afgifte, 3740 Bilzen

Alle beetjes helpen, ook in 2013

Vooreerst wensen we al onze leden, sympathisanten en dorpsgenoten alsnog een zeer fijn en gezond 2013. Zeker in tijden waarin we worden overspoeld door sombere berichten over een aanhoudende economische en ecologische crisis is het nodig om elkaar oprecht positief te benaderen. Als Natuurpunt proberen we zelf iets bij te dragen aan de samenleving en aan datgene waar we zo afhankelijk van zijn: onze directe leefomgeving als klein deeltje van het grote geheel, de planeet aarde.

Ook in het komende jaar trachten we onze dorpen een beetje te verrijken, wat meer kleur te geven door ons in te spannen voor meer natuurlijkheid en samen te werken met veel mensen. We blijven ons inzetten voor het behoud en een natuurvriendelijk beheer van de Molenbeemd, voor de aanleg van bijkomende natuurelementen zoals houtkanten, hagen, boomgaarden en het onderhoud ervan.

Ook dit jaar zijn er onze vier seizoenwandelingen. We organiseren ook een korte en praktische cursus voor het snoeien van fruitbomen. Meer hierover verder in het krantje!

Namens het bestuur
Lambert Schoenmaekers

* * *

Waar gaan we, wij mensen?

Deze middag luisterde ik op Radio 1 naar topjournalist Joris Luyendijk. Na zich meerdere jaren te hebben ondergedompeld in de Londense City, het financiële zenuwcentrum van Europa, is zijn kijk op de wereld verbijsterend somber. In één adem met de financiële crisis benoemde hij ook de ernstige wereldwijde dreiging die uitgaat van de ecologische crisis, waarvan de

opwarming van de aarde het meest in het nieuws komt. Onze toppolitici en topbankiers zitten volgens hem in dezelfde zwalpende schuit. Als kapiteins op het schip ondernemen ze niets dat ons in rustiger vaarwater brengt. Volgens Luyendijk is dit niet de stilte voor de storm maar de complete stilte tijdens de storm. Verder stelt hij ongezoeten dat onze leiders niet bij machte zijn om op iets langere termijn te handelen. Meer nog, men ontkent de enorme ernst van de problemen die wij als mens zelf veroorzaken en dus ook zouden kunnen oplossen. Ook in België neigen we regelmatig tot irritante navelstaarde-rij. Een week lang wordt het nieuws beheerst door een koninklijke kersttoespraak. De zoveelste Vlaams-Waalse storm in een glas water. Luyendijk zegt letterlijk: onze politici – en dan heeft hij het over de internationale top en de financiële wereld – zijn óf dom óf gewoon slecht. Het klinkt steeds geloofwaardiger als we kijken naar het onvermogen om het toenemende klimaatprobleem te tackelen. Ook onlangs, op de laatste wereldklimaatop in DOHA zijn we van een kale kermis thuis gekomen. Nauwelijks enig resultaat.

Is het dan nu zo erg gesteld met het klimaat? *"Ach, het is een beetje warmer en wat natter... Dat is ook minder stoken en dat spaart geld. Dus wat is het probleem?"*, hoor ik sommigen zeggen. Dat is een momentopname, maar wat zijn de verwachtingen?

Diegenen die, tegen beter weten in, de ernst van de situatie bagatelliseren zijn de echte doemdenkers in deze wereld. De komende decennia stevenen we af op gigantische catastrofes. Het klimaatprobleem zal zonder een krachtige wereldwijde aanpak de wereldeconomie en onze samenleving steeds verder belasten en ontwrichten. Als we zelf niet krachtig het schip van koers veranderen, zal de kade het schip keren. En wat dat aan schade kan betekenen is ronduit schrikwekkend. In de kerstvakantie vond ik wat tijd om het onlangs verschenen boek *'In het Oog van de Storm'* te lezen. Ook al was ik een beetje vertrouwd met de te verwachten gevolgen van klimaatwijziging, toch schrok ik van wat ik las in dit meeslepend en bij wijlen ontluisterend werkstuk van twee Vlamingen. In hun boek brengen ze kleine, en van nature voorkomende klimaatveranderingen van de voorbije duizenden jaren, in verband met massale volksverhuizingen uit de wereldgeschiedenis. Zo waren de grote veroveringstochten van de Hunnen niets minder dan het gevolg van lange droogteperiodes in de Aziatische steppe. Het is lang geleden, maar dergelijke gebeurtenissen veroorzaakten dood en ellende op grote schaal, ook in onze streken.

Vandaag is onze hoogontwikkelde samenleving nog veel kwetsbaarder voor forse en structurele wijzigingen in het ecologisch systeem. Vergeleken bij wat

we vandaag weten over de evolutie van de huidige opwarming van de aarde waren die vroegere klimaatschommelingen klein bier. Dit wereldprobleem kunnen wij als individu niet oplossen, maar wel kunnen we vanuit dat besef onze eigen kleine steentjes bijdragen aan verandering.

Samengevat in een korte sprekende slagzin heet dat dan: ***think global, act local***. Dat is nu precies waar Natuurpunt voor staat.

Lambert Schoenmaekers

Voor de geïnteresseerden: "In het oog van de storm"; auteurs, Luc Goeteyn en Chris Jacobsen.

* * *

Herinnering aan ons ledenfeest !

Op zaterdag 26 januari vanaf 19.00 u verwelkomen we al onze leden en geïnteresseerden met een drankje.

Onze gastspreker voor deze avond is de heer ***Ignace Schops***.

Hij is directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw, winnaar van de prestigieuze Goldman Prize (ook wel de Nobelprijs voor het natuurbehoud genoemd) en eredoctor van de universiteit Hasselt.

Als Ignace het woord neemt, is er altijd wat te beleven!

Vanaf 21.00 u is er tijd voor een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Ook als u geen lid bent van Natuurpunt maar interesse hebt of iets meer wil weten over onze werking, bent u van harte welkom.

Het bestuur van Natuurpunt

* * *

Snoeiles fruitbomen!

Als je een paar gezonde en goed onderhouden fruitbomen in je tuin hebt of ergens in de buurt dan kan je met een beetje moeite voorzien in een eigen gezonde fruitoogst! Snoepen van je eigen fruitbomen is een heerlijke gedachte. Om je daarbij te helpen, organiseren we ook dit voorjaar een korte stoomcursus *"snoeien van fruitbomen"*.

De opleiding bestaat uit drie lessen, waarvan twee praktijkoefeningen. We starten met een theoretische 'snoeien' op **donderdag 28 februari om 20 u in het bovenzaaltje van CC St-Amandus** te Kleine Spouwen.

Deze theorie brengen we, twee dagen later, dus op **zaterdag 2 maart**, al in de praktijk in een jonge boomgaard in Spouwen. Deze praktijkles start om 9u30. Om 9u15 verzamelen we op het dorpsplein van Kleine Spouwen.