

Natuur.borrel met filmpremière over het Munsterbos Welkom!

Zaterdag 6 februari vindt onze jaarlijkse ledenavond plaats

19.30 uur ontvangst in brasserie de Rémise, Leroyplein te Munsterbilzen (tegenover de kerk).

20.00 u Natuurpunt in uw omgeving samengevat in mooie beelden

20.45 u Première van een kersverse film over het Munsterbos

Hoewel deze avond bedoeld is voor leden van Natuurpunt willen we benadrukken dat iedereen van harte welkom is. Ben je ook maar een tikkeltje geïnteresseerd in het landschap waarin je leeft of wil je iets meer te weten komen over Natuurpunt bij ons.

Het bestuur

Winterwandeling

Zondag 21 februari

In de Krombeekvallei

Hoelbeek -Mopertingen- Eigenbilzen, over brede veldwegen en smalle paadjes. Langs weiden, velden, boomgaarden en bosstruweeltjes met bezoek aan de ruïne van Jonckholt, een versterkte burcht die in de 14^{de} eeuw werd opgericht op de funderingen van een 11^{de} eeuwse strategische nederzetting.

Een uitgelezen kans om nog eens een deeltraject van de toekomstige sneltramlijn Hasselt—Maastricht te lopen !

Samenkomst : Kerkplein Kleine Spouwen om 13.30 uur.

Afstand wandeling : ongeveer 8,5 km.

Stevig schoeisel aan te raden. Onderweg koffie en vlaai tegen een schappelijk prijsje.

Iedereen van harte welkom.

We wensen jullie alvast een aangename wandelnamiddag met Natuurpunt.



Je kan ons ook lezen op de cultuur site van Bilzen:
<http://cultuur.bilzen.be/> => tab. Verenigingen.



natuurpunt

Het krantje

Spouwen/Amelsdorp

Vereniging voor natuur- en landschapszorg

Driemaandelijks huis aan huis vouwblad

Verantw. Uitgever: L. Schoenmaekers, Daalstraat 45 A, 3740 Bilzen

Jan. 2010, 22^{ste} jaargang, nr. 83, postkantoor van afgifte, 3740 Bilzen

In de Bammert

Het jaar begon heerlijk winters.

In de Bammert kon weer ouderwets worden gesleed.

De Grote Spouwenaren vonden opnieuw de weg naar deze natuurlijke helling die bij alle generaties mooie herinneringen oproept aan sneeuwpret dicht bij huis.

Als geboren Kleine-Spouwenaar kan ik alleen maar betreuren dat we onze roemruchte tegenhanger "den Aa Berg" zijn kwijt gespeeld aan koning auto. Geen kind meer gezien in "den Aa Berg". Ze weten zelfs niet meer dat die plek bij echt winterweer vol zat met 'heel slegge jeng' (grote groepen kinderen). Moeten we ons daar maar bij neerleggen?

Gelukkig is er nog de Bammert.

De Bammert is een begrip in Grote Spouwen, want zo vervlochten met winterse tafereelen. Het is een deel van de identiteit van het dorp en zijn inwoners. Daarom alleen al is het een plek om te koesteren. Daarom ook is het - in al zijn eenvoud - een rijke plaats. Mensen komen er samen, delen plezier, uitgelezen jongensachtig, inclusief de oudere mannen en 'loebassen' die er al of niet met hun kinderen opduiken. Sneeuwpret zo dicht bij huis, ooit was het jaarlijkse gewoonte. Niks met de bus of auto ver weg in de Alpen aanschuiven om in de grote massa te gaan skiën. Toch maar de Bammert, ook nog een beetje een zegen voor ons (sociaal) milieu.

Lambert Schoenmaekers met goedkeuring van Bammert liefhebber José Lathouwers

In "Hopenhagen" hadden we de hele wereld in onze handen

De waarde van de hoogmis in Kopenhagen zal nog moeten blijken. Van een onverdeeld succes kunnen we zeker niet spreken. In het allerbeste geval was het de aanzet voor een nieuwe top waar dan wel bindende afspraken worden gemaakt. Zonder die afspraken blijven vooral de rijkere landen en groeilanden als China en India voluit CO₂ produceren en elkaar beloven. Zo wordt het probleem vooruitgeschoven. In dat geval wordt het wel erg heet onder onze voeten, of minstens onder de voeten van onze kinderen en kleinkinderen.

Nu al staat vast dat zelfs met snel en ambitieus ingrijpen we hoe dan ook afstevenen op een opwarming van 2°C. Als we nog wat talmen gaan we naar 3 of 4 graden Celsius. Als



we de eerst komende paar decennia verder doen zoals we bezig zijn en onze kop in het zand steken, dan stevenen we zelfs af op een zogenaamde '6-graden wereld' of nog meer.

In dat laatste geval is het mooie mensenliedje ver uitgezongen. Hierna een heel korte beschrijving van de drie genoemde scenario's volgens klimaatwetenschapper Mark Lynas:

*Natuurpunt tijdens klimaatbetoging 5 dec. 2009 Brussel
Onze Theo (Schaelenbergh) draagt de vlag!*

Twee graden opwarming

De volledige ijskap van de Noordpool verdwijnt tijdens de zomermaanden waardoor de Noordpool voor het eerst in 3 miljoen jaar ijsvrij is. De ijsbeer, de walrus en andere soorten van de pool sterven uit. Californië krijgt te kampen met watertekorten wanneer de besneeuwde pieken van de Sierras wegsmelten. De Maladiven komen onder water te liggen. Landbouwgemeenschappen in hoog gelegen streken die afhankelijk zijn van gletsjerwater verliezen hun wateraanvoer (voor bevoeding van hun akkertjes) in de zomer. Zonder hun plaatselijke landbouw zijn deze gemeenschappen een vogel voor de kat. De verzuring van de oceaan tast de laatste koraalriffen aan en maakt veel zeeën toxisch voor kalksteenachtig plankton, de basis van een groot deel van de voedselketen in de oceanen.

De driegradenwereld

Hittegolven en droogte maken een grote delen van de wereld waaronder ook het Middellandse Zeegebied onbewoonbaar. Zelfs binnen Europa komen grootschalige volksverhuizingen op gang, woestijnvorming neemt toe in Zuid-Spanje, Italië en Griekenland. De afsmelting van de ijskappen en de stijging van het zeeniveau jagen honderd miljoen mensen wereldwijd op de vlucht, vooral in Bangladesh, de Nijldelta en Shanghai. Meer dan de helft van alle wilde diersoorten is van de kaart geveegd, een van de meest massale uitroeiingen van soorten ooit. De landbouw stort in elkaar in Australië.

De zesgradenwereld

De gevolgen van dergelijke opwarming worden meteen de oorzaak van grote nieuwe problemen. We belanden in een vicieuze cirkel. De oceanen verliezen hun zuurstof, veranderen in stilstaand water en beginnen giftige waterstofsulfides vrij te maken. De woestijn strekt zich bijna uit tot het noordpoolgebied. De watercyclus van de aarde wordt enorm versterkt door de extra hitte. Hyperkanen (orkanen van onvoorstelbare kracht) navigeren over de aarde, met overstromingen die de bodem van de aarde gewoon strippen. De mensheid is gereduceerd tot hooguit enkele overlevenden. Het meeste van het huidige leven op aarde is vernietigd, met temperaturen die zo hoog oplopen als honderden miljoenen jaren geleden."

Tot zover een uittreksel uit de krant 'De Morgen' van 7 december 2009

Dit is een schets van de grotere wereldwijde veranderingen, tal van andere minder spectaculaire maar onaangename risico's zijn hier niet beschreven.

* * *

Oproep mailadressen leden Natuurpunt!

95 gezinnen in Spouwen en Amelsdorp zijn lid van Natuurpunt. Dat is steun die we goed kunnen gebruiken. Waarvoor dank.

Om u iets vlotter te kunnen informeren en dat zonder gebruik van papier zouden we graag over de e-mailadressen van onze leden beschikken. Als je een van die 95 betalende leden van Natuurpunt bent (je ontvangt dan ook vier maal per jaar dat kleurrijke tijdschrift Natuur.blad) stellen we het op prijs als je een eenvoudige mail met de vermelding: "lid van Natuurpunt", stuurt naar Ghislain.hardy@telenet.be. Zodoende beschikken we over uw e-mailadres. We beloven dat we uw e-mailadres slechts spaarzaam zullen gebruiken en niet verder verspreiden.